



THE MIRACULOUS POWER OF THE EUCHARIST

The power of the Holy Eucharist working with today's generation

www.themiraculouspoweroftheeucharist.com

Sứ giả vô danh, L., nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại. Khi Đức Giêsu cho L. thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm Cha có đức tính cao cả của Chúa Giesu được đọc thấy trong Phúc âm của Thánh Gioan 21:05, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34; và sự hiệp nhất của Ngôi Hai và Ngôi Thứ Nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi được đọc thấy trong Phúc âm của Thánh Gioan 14:11 và trong Phúc âm của Thánh Gioan 10:30).

December 5, 2011 - 4:47 pm,

L.: Thưa Cha hôm nay Cha muốn con viết về đề tài gì ngày hôm nay?

Father: Hôm nay Cha muốn con viết về Mùa Chờ Đợi. Mùa Đợi Mong. Chỉ còn vài tuần nữa chúng ta sẽ đón một Đại Lễ rất lớn dành cho mỗi một người chúng con nói riêng, cho Giáo Hội và toàn vũ hoàn nói chung. Mùa Trông Đợi, Mùa Vọng. Tại sao lại gọi là Mùa Vọng? Mùa Hy Vọng nói lên tất cả mọi người chuẩn bị cho cái gì đó từ vật chất đến thâm sâu của cõi tâm hồn đón chào luồng gió mới, đón chào Hài Nhi Cứu Độ nơi máng cỏ hang lừa hơn hai ngàn năm trước. Cứ mỗi một năm, Giáo Hội diễn lại lịch sử của thời xa xưa, thời Ta bắt đầu thi hành công trình vĩ đại của Đức Chúa Cha giao phó, Nhập Thể Làm Người qua cung lòng của Mẹ Maria được Thiên Thần loan báo. Ngay giờ phút Đức Mẹ tiếp lời Thiên Thần Gabriel bằng hai chữ "Xin Vâng" đã được để lại cho lịch sử hậu thế ngày nay và cũng là sự bắt đầu cho cuộc Nhập Thể làm Người của Ngôi Hai Xuống Thế.

Ta đến thế gian bằng sự trình tỵ như một người mang thân xác trần tục, như một người phạm Ta mang hai bản tính: một của Thiên tính và một của con người phạm nhân. Hòa mình trong cuộc sống trần gian và chung nhịp thở với loài người. Cũng biết buồn, sầu, nhớ, thương, đợi mong và khao khát như bao nhiêu người trên trần thế qua 33 năm sống với các con ở thế gian này. Dưới bầu Trời có ánh nắng đẹp, có biết bao vui buồn lẫn lộn, có biết bao cay đắng ngậm ngùi, có biết bao gian lao khổ ải của cuộc đời, có biết bao yêu thương kỷ niệm êm đềm của

thời thơ ấu. Sinh ra là một đứa trẻ và lớn lên như bao nhiêu người khác, cũng có một mái ấm gia đình ở trần gian với Mẹ của Ta và Thánh Giuse. Trải qua biết bao giai đoạn khổ ải của cuộc đời và cũng nếm bao tình yêu thương mà Mẹ và Thánh Giuse đã dành cho Ta, che chở của ngày thơ bé bên Mẹ và Thánh Giuse, cũng chịu rất nhiều điều bất công, bất bình do con người làm nên và nhiều uất ức phần nộ do lòng ghen tuông và ganh ghét của con người cho đến ngày Ta ra đi và rao giảng và nhận môn đồ bị dân Ta từ chối và khước từ rất nhiều lần, bị chống đối bởi các nhà luật sĩ Pharisieu vào thời đó, bị khen chê, nghi vấn mọi điều. Người thì cho những việc Ta làm là từ Thiên tri mà đến, kẻ thì cho là từ ma quỷ mà ra. Con người vốn sẵn có tấm lòng chật hẹp và cái nhìn nông cạn, hạn hẹp do bản chất ích kỷ, vị kỷ mà ra nên không cho cái gì của người khác làm là tốt đẹp dấu rất siêu phàm, vô thường và kinh ngạc. Thời nào cũng vậy, kéo dài bao ngàn thế kỷ, con người lúc nào cũng có nhiều lý do để biện hộ và che chở cái vị kỷ và nghi vấn của mình; để rồi đưa ra bàn tán và đọi kể hờ của người khác dù vô tình hay cố ý cũng là một đề tài thêu dệt ác ý và chê bai đi đầu. Lừa lọc, mưu trước tính sau rồi mới chấp nhận trong sự miễn cưỡng đưa đẩy và áp bức từ giáo dân hay quần chúng hay người khác. Thật là một khối óc đầy ngu xuẩn và điên dại do con người làm ra, hiểu biết trong sự tự cao, tự đại sẽ đưa con người đi vào cuồng phong, thao túng của những loài rắn độc và quỷ dữ để rồi bị chúng khống chế không ra khỏi vòng ham muốn, sân si, gian tà, ác tâm do điều ác làm ra.

Ta đã từng sống với con người, Ta đã từng chịu cay đắng xót xa với con người và Ta cũng đã biết bao lần Ta dạy dỗ và đưa con người vào những điều lành thiện và chịu đựng những điều mà con người không thể chịu đựng nổi giống Ta. Đó là một gương lành sáng cho thế gian, nhưng biết được bao nhiêu người lãnh ngộ được.

Con người và tình đời là cay đắng phũ phàng trước cái đau của người khác. Vì thế nên Ta đã đến! Đến để thay đổi con người, đến để cứu chữa những gì đã hư mất, đến để chữa những khúc đường đã quanh co, đến để giúp những kẻ yếu thế, cô quạnh, đến để đem mối tương giao giữa loài người và Thiên Chúa, đến để phá hủy bức màn ngăn trở sự thật và công lý chính thức từ Thiên Chúa uy quyền và quyền năng của Ngài vượt trên hết mọi sự.

Công bình và đường lối chính trực luôn tồn tại mãi mãi và vô biên bất tận từ đời này đến đời kia. Ngài luôn bao bọc và che chở những ai kính sợ và đi theo đường lối của Ngài. Ngài yêu thương và đem niềm hy vọng cho trần thế qua bối cảnh Giáng Sinh và lịch sử kể lại rất rõ bối cảnh vào thời đó.

Đêm đông giá lạnh ngoài thành
Belem hang đá nơi trọ hài nhi
Máng cỏ hang lừa giá rét cỏ rơm quanh mình
Lừa con sưởi ấm bé thơ chào đời
Mẹ bên máng cỏ ngậm ngùi cùng con
Thánh Giá nâng đỡ, sớm hôm cận kề
Thiên Thần loan báo, mục đồng viếng thăm
Cùng nhau bái lạy tôn thờ
Ngôi hai xuống thế làm người trần gian
Thiên Thần ca hát rền vang
Trần gian đã có cứu tinh loài người

Bôn ba khắp chốn đó đây
Thánh ca cùng Mẹ đưa trẻ thơ
Mẹ cùng Thánh Cả đưa Hải nhi lánh xa xứ người
Gian lao khổ ải màng chi
Chương trình nhập thể làm người chứng minh
Tình yêu trường tồn vĩnh cửu dành cho loài người trần gian
Mong sao các con hiểu được nỗi lòng hiện hữu bất hủ của Cha dành cho loài
người các con!

Viết xong 12:50 pm Dec 8, 2011